

Abiskobladet September 2016

Hej!

Detta utskick kommer från mig, Sieglinde. Jag är med i AbiskoIF&IKs styrelse och hoppar in för Ludmilla, som vanligen skriver Abiskobladet. Styrelsen hade ett möte förra veckan och efter allt som händer just nu behöver vi informera er om några saker.



Det viktigaste först. Som alla vet har Coop nu stängt sin mataffär i byn. Det kommer påverka alla, huruvida man har bil eller inte, är bybor eller turist. Vi fick förfrågan om att organisera ett byamöte för att kunna dela med oss av information och diskutera idéer.

Det ska vi göra och bjuder nu in alla till **byamötet på måndag, den 3. oktober kl. 18 i skolans idrottshall.**

Kolla gärna i Kiruna
Annonsbladet – även
kommunen planerar ett möte i
byn i slutet av oktober.

Abisko IF & IK informerar

**Träff: Lördag, 01. oktober
2016, kl. 13⁰⁰ Grillplatsen
på Elljusspåret**

**Inbjudan till
gemensam
röjningsarbete på
Abiskos Elljusspår**

**Ta med: Handskar,
Trädgårdsredskap, egen
fika om du önskar något
speciellt**

**Föreningen bjuder
på kaffe och fika
vid öppen eld!**

Lite annat, smått och gott.

Angående Abisko IF &IK tröjorna – det rullar på. Jag är ledsen att det går så sakta, men pga av semester under sommaren hände inget i några veckor. Jag kan dock meddela att beställningen blivit så stor att det blir över 20 tröjor för både kort- och långärmad.

Naturpasset sålde lite mer i år än förra året, vilket är glädjande. Ni fick ju också lite annat att pyssla med. Jag vill gärna ha feedback vad ni tyckte om upplägget med bilderna och gåtan. Eller något annat vi ska förbättra/förändra? Maila mig i så fall till sieglinde.kundisch@gmail.com. Vi kommer dra vinnare vid medlemsmöte i november.

Styrelsen hälsar att vi jobbar på med att fixa en ny eldplats uppe på Stornabben.